

Ouderling van dienst

Orgel: Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk...

- 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Stil gebed

Votum en groet

Orgel: Lied 904 vers 1 en 3 Beveel gerust...

- 1 Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
- 4 Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

Geloofsbelijdenis

Orgel: Lied 704 vers 3 Lof, eer...

- 3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebed

Kinderen...

Lezing: Romeinen 8: 31-39

Orgel: Lied 913 vers 1 en 2 Wat de...

- 1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
- 2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Verkondiging

Orgel: Lied 906 vers 4 en 8 Koning in...

- | | |
|---|--|
| 4 Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, U volkomen eer bewijzen. Kon ik als een engel eeuwig opgetogen naar U zien met eigen ogen. Laat mij nu / reeds aan U alles mogen geven, lieve God, mijn leven. | 8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, U ten heiligdom gegeven. Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. Waar ik ga zit of sta, laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen. |
|---|--|

Gebed

Orgel: Lied 705 vers 1 en 2 Ere zij...

- | | |
|--|--|
| 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon! | 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. |
|--|--|

Zegen

De 1e collecte is voor de Plusbus en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. Gedreven door een behoefte van vele inwoners van Steenbergen is er ruim 30 jaar geleden het initiatief genomen tot de oprichting van de Plusbus. In de loop van de jaren is dit met ondersteuning van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) en vele vrijwilligers uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meer weg te denken is uit de Gemeente Steenbergen.

Mensen die de dienst bijwonen kunnen hun bijdrage in de daarvoor bedoelde collectebakjes doen, maar u kunt ook uw bijdrage overmaken.

(Diaconie NL51 RABO 0148 8206 11 en kerkrentmeesters NL73 RABO 0148 8207 00).