



Beste gemeenteleden,

Voor de kerk van morgen

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor. Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken, zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

In de kerk beleven en vieren we het geloof dat ons van generatie op generatie is doorgegeven. En dat mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan onze kinderen en jongeren.

Samen kerk-zijn heeft grote betekenis. Voor ons leven vandaag, maar ook voor de toekomst.

Het is de plek waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijk momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte, teleurstelling of sterven.

Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar: we zien om naar elkaar maar ook naar mensen in de samenleving om ons heen die onze steun nodig hebben.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Actie kerkbalans 2023

Deze loopt van 14 t/m 28 januari met als thema: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

In de Corona tijd hebben we het rondbrengen en inzameling op een andere manier georganiseerd en dit willen ook dit jaar weer op dezelfde wijze blijven doen.

Degenen die via de mail bericht krijgen, vragen wij het antwoordformulier via de mail te sturen naar:

anton.beurkens@home.nl

Lukt dit niet, dan kunt u het formulier ook sturen naar:

Dhr. Anton Beurkens, Koos Veraartstraat 16, 4652 AT Steenbergen

Degenen die de envelop via de brievenbus ontvangt, vragen wij u het formulier in te vullen en op te sturen in bijgaande envelop.

Uw antwoord wordt dus **niet** opgehaald. Wij vragen uw medewerking.

Onderaan deze brief staat een QR code om direct uw gift over te kunnen maken. De QR code geeft automatisch het bedrag van € 50,- aan. Dit kunt u aanpassen aan het bedrag wat uw wilt overmaken.

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook gewoon overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters op de wijze die u gewend bent.

U kunt uw bijdrage ook als periodieke gift geven.

U geeft dan 5 jaar hetzelfde bedrag en dat is dan volledig aftrekbaar voor de belasting (informeer eventueel bij de kerkrentmeesters). Het belastingvoordeel mag u uiteraard ook aan de kerk schenken. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. *Uw steun* is daarbij van onschatbare waarde.

Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Kerkenraad

Piet Vogelaar – voorzitter Kerkrentmeesters

