



Ringbijeenkomst

Afgelopen dinsdagavond 9 april, was de ringbijeenkomst in onze kerk.

Een ringbijeenkomst is een bijeenkomst van alle gemeente binnen een bepaalde 'ring'.

Onze gemeente valt onder de ring West-Brabant. Hieronder vallen de volgende gemeenten:

- Gereformeerde kerk te Anna Jacobapolder
- Gereformeerde kerk te Dinteloord en Steenbergen
- Gereformeerde kerk te Klundert
- Gereformeerde kerk te Zevenbergen
- Hervormde gemeente te Dinteloord
- Hervormde gemeente te Klundert
- Hervormde gemeente te Steenbergen
- Hervormde gemeente te Zevenbergen
- Protestantse gemeente te Bergen op Zoom
- Protestantse gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
- Protestantse gemeente te Gastel en Kruisland
- Protestantse gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer
- Protestantse gemeente te Oudenbosch c.a.
- Protestantse gemeente te Roosendaal
- Protestantse gemeente te Willemstad
- Protestantse gemeente te Woensdrecht
- Hervormde Gemeente Moerdijk

De ringbijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenteleden van deze gemeenten.

Bij toerbeurt wordt deze bijeenkomst georganiseerd rondom een thema.

In oktober 2022 organiseerde de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom en de Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw-Vossemeer de bijeenkomst en dit jaar Steenbergen samen met Bergen op Zoom.

Wij hebben het stokje voor de volgende bijeenkomst overgedragen aan de Gereformeerde kerk te Dinteloord en Steenbergen en zullen dus de volgende bijeenkomst samen met hen organiseren.

Dit jaar hebben we als thema "Armoede" gekozen.

Diaconieën vanuit alle gemeenten werd gevraagd of zij een toelichting wilden geven op een plaatselijk diaconaal doel waarin armoede een rol speelt. 4 Gemeenten gaven aan onze oproep gehoor.

Hannelie opende de avond als voorzitter van onze gemeente:

De avond staat in het teken van Armoede. Armoede is een steeds groter wordend probleem, dat vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving raakt. Eén op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Het gaat hierbij niet alleen om een tekort aan geld. Armoede is bepalend voor het hele leven van mensen. Mensen die te maken hebben met structurele armoede leven gemiddeld korter dan mensen die hier geen last van hebben. Zij hebben geen geld om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en raken daardoor vaak in een sociaal isolement.

Het standpunt vanuit onze kerk is:

Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrouwen voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij Zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, mogen we doorgeven: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Om de avond te openen leest zij een gedicht van Karel Eykman bij 1 Korintiërs 13 lezen voor: 'Zonder liefde ben je nergens'.



De Protestantse Gemeenten Halsteren – Nieuw-Vossemeer hadden op een prikbord allerlei diaconale doelen die zij hebben georganiseerd zoals een kledingactie, kerstpakketten voor 85+, actie voor voedselbank, bijdrage in vakantie op Hydepark.

Gereformeerde Gemeente Dinteloord en Steenberghe had de tafel gedekt: 3 donderdagavonden in de maand wordt er gekookt voor mensen die het met weinig moeten redden. Toegang is gratis, wel van tevoren opgeven.



Protestantse Gemeente Bergen op Zoom hadden de doos van Kerk in Actie bij zich en vertelde ook iets over de, ook bij ons bekende, vakantietas. Deze gemeente is een vast inleverpunt voor de dozen van Kerk in Actie, zoals wij die eenmalig hebben gehouden.

Onze gemeente had Rian Liefhebber van de Ontmoetingswinkel uitgenodigd om dit als lokaal diaconaal doel toe te lichten. Zij gaf voorlichting hoe de ontmoetingswinkel mensen in nood helpt.



Al met al een inspirerende avond waar gemeenteleden een kijkje konden nemen bij de andere gemeenten hoe zij dingen organiseren en welke doelen zij ondersteunen.

In het tweede deel van de avond luisterden we naar de een nieuw initiatief van Humanitas om schuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Irma Schenk en Henk Moerenhout van Humanitas vertelden hier graag en bevlogen meer over en kijken graag met jullie hoe we elkaar kunnen versterken om armoede en sociale armoede tegen te gaan.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die zich in de regio o.a. inzet tegen (sociale) armoede. Een nieuw initiatief is de hulp bij thuisadministratie met als doel het voorkomen van schulden en het vroegtijdig signaleren van schulden.

De avond werd afgesloten door ds. Annet Ravensberg met het lied 388: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' waarvan hieronder het eerste vers.

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!*

En hoewel we het jammer vonden dat de opkomst van gemeenteleden vanuit alle aangeschreven gemeenten erg laag was, kunnen we terugkijken op een mooie positieve avond met nieuwe ideeën en enthousiaste mensen.

Iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng.

Conny Bom en Hannelie Saarloos