



Nieuwsbrief

Beste mensen

Voor u ligt de nieuwsbrief van **Mei 2024**.

Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is.

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten.

Veel leesplezier!

Kerkdiensten

5 mei	Ds. I. Koeman	
9 mei	Ds. A. Ravensberg	Hemelvaart
12 mei	Ds. G. de Jong	
19 mei	Ds. A. Ravensberg	Pinksteren
26 mei	Ds. van Driesten	
2 juni	Ds Barth	
9 juni	Ds P. Noordam	
16 juni	Ds. A. Ravensberg	
23 juni	Ds Ten Kate	Avondmaal
30 juni	Mevr. B de Waal	

Agenda

9 mei	08.00 en 9.00 uur	Wandeling en ontbijt voor de dienst
5 juni	09:45 uur	Groot huisbezoek in de consistorie

De diensten zijn te volgen op de site van [kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl)

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946>

Bedankt

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het prachtige bloemstuk dat wij hebben ontvangen. Dit ter bemoediging na het plotseling overlijden van Jan zijn schoondochter. We zijn intens verdrietig en proberen elkaar tot steun te zijn, zeker voor Jan zijn oudste zoon. Voor hem is het in het bijzonder loodzwaar. Ook veel dank voor troostvolle woorden, kaarten en telefoon. Dat doet ons goed.

Iedere zondag klinken deze woorden bij aanvang van de dienst: onze hulp is de Naam van de Heer, en..... Hij laat ons niet los. Daar proberen wij kracht uit te putten.

Hartelijke groet Jan en Hanny.

Gemeente wel en wee

Paaskaars

Het "Licht van Christus", de Paaskaars die het afgelopen jaar in onze kerk heeft gebrand, is als blijk van verbondenheid gebracht naar Greet en Niek van Giels.

Verhuizing

Mw. Nella van Ruiswijk gaat ons na 30 jaar verlaten omdat zij gaat verhuizen naar Ede waar zij dichterbij haar dochter met haar gezin gaat wonen. We wensen Nella nog een mooie tijd toe in Ede en danken haar voor haar meeleven al die 30 jaren in onze kerk.

Van de predikant

Theatervoorstelling: "In Gods naam"

Gisteravond heb ik de theatervoorstelling "In Gods naam" bekeken. Ik wist niet wat ik kon verwachten, en kende Bastiaan Ragas niet. Maar wat was het een leuke avond. Ten eerste: om het centrum van Bergen op Zoom bij avond te zien, en het theater de Maagd te bewonderen. Ten tweede: omdat ik daar zowaar veel bekenden tegenkwam. Collega's, gemeenteleden uit buurgemeenten die ik ook al eens elders had ontmoet, en een grote groep mensen uit de kerk in Steenbergen. Dat maakt het al feestelijk. En dan de voorstelling zelf: Ik heb ervan genoten. Allerlei bijbelse verhalen passeerden de revue. De spelers kropen in de huid van, en gaven zo soms nieuwe invullingen aan wat je je zelf altijd had voorgesteld. Bestaande populaire en klassieke muziek en liederen die daar heel mooi passend doorheen werden geweven. Soms ook juist kritisch of vragend.

En ondertussen ook een rode draad over hoe je naar bijbelverhalen kijkt, en hoe je eigen leven daardoor geraakt kan worden. Wie ben jij zelf, in het verhaal van de verloren zoon? De vader? De verloren zoon? Of de oudste broer? En dan "het open einde" van veel Bijbelverhalen. Het laat je zelf nadenken. Wat zou ik ermee kunnen en willen doen? In de voorstelling stelde Bastiaan zich ook kwetsbaar op. Hij vertelde over het verlies van zijn broer. De impact die dat had op zijn leven, het gezin, de mensen om hem heen. Zo was het niet alleen een mooie voorstelling maar echt een verhaal over het echte leven. Waar dat met Bijbelverhalen en met mensenverhalen gebeurt, daar kunnen anderen zich aan spiegelen, en steun en inspiratie opdoen!

Groot Huisbezoek: Terugblik en nog een nieuwe kans!

Ik kijk terug op drie geslaagde Groot Huisbezoek bijeenkomsten. Het was fijn om in een kring van 10 mensen per keer aan de hand van wat vragen of kaarten iets over je eigen geloof en leven te delen. Kostbaar en waardevol. Omdat bleek dat niet iedereen in de middag of op de avond aan kon schuiven komt er nog een nieuwe mogelijkheid.

Op woensdagmorgen 05 juni van 9.45-11.45 uur in de consistorie van de kerk bent u hartelijk welkom. Wel graag opgeven voor 24 mei bij mij.

Wel en wee

We leven mee met Jan van Dijk die hoorde dat zijn schoondochter plotseling is overleden. Wat verdrietig. Dat Jan en zijn zoon en kleinkinderen zich gedragen mogen weten door God, die weet heeft van verdriet en gemis.

Ds. Annet Ravensberg

Opbrengst collectes april 2024

St. SpeelgoedVoorElkaar	€ 92,00	Collecte Gordijnen	€ 129,45
KiA Zending in Rwanda	€ 124,50	Koffiepot	€ 100,00
Leprastichting	€ 89,50	Kerkrentmeesters	€ 378,00
Stichting Bartimeus	€ 183,60		

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en Lieneke.

Jubileum Pastor van Schaik

Op 7 maart 2024 herdacht pastor Bertus van Schaik zijn 60-jarig priesterjubileum.

Het was een drukbezochte en bijzondere dienst in de Johannes de Doper Kerk te Nieuw-Vossemeer.

Een dienst, die in het teken stond van de jubilaris en waarin hij zelf voorging.

Mij was gevraagd om onze gemeente daar te vertegenwoordigen en een kleine attentie aan te bieden.

Na de dienst was er een gezellige receptie waarvan de jubilaris met volle teugen van genoot.

Jenny van de Velde



Kerkenraad
Protestantse Gemeente Steenbergen