



Nieuwsbrief

Beste mensen

Voor u ligt de nieuwsbrief van **Juni**

Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is.

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten.

Veel leesplezier!

Kerkdiensten

09 juni	Ds P. Noordam	
16 juni	Ds A. Ravensberg	Avondmaal
23 juni	Ds Ten Kate	
30 juni	Mevr. B de Waal	
07 juli	Ds I. Koeman	
14 juli	Ds Ruitenbergh	
21 juli	Ds Bisschop	
28 juli	Ds G. de Jong	

De diensten zijn te volgen op de site van kerkomroep.nl

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946>

Van de predikant

WEL EN WEE

Mw. Nienhuis-den Haan heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen, en is daarna verhuisd naar Onze Stede. Daarnaast is zij op 6 juni 101 jaar geworden. Wat bijzonder. Wij wensen haar veel geluk toe. En dat zij nog een goede tijd in Onze Stede mag beleven.

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal.

VAKANTIE PREDIKANT

Van 17 juni tot 15 juli heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba.

(Conny Bom: connybom@autobom.nl of 0167 – 56 47 45).

Zo nodig weet zij welke collega's in kunnen vallen.

Ds. Annet Ravensberg

Opbrengst collectes mei 2024

Aktie Vakantietas	€ 124,60
Binnenlands Diaconaat	€ 88,20
Pinkstercollecte Missionair Werk	€ 147,50
Gehandicapten Zuidwest Brabant	€ 99,95
Collectebussen bij uitgang t.b.v. de Zending	€ 130,95
Collectebussen bij uitgang t.b.v. orgel en onderhoudsfonds	€ 82,49
Kerkrentmeesters	€ 452,75
Diaconie	€ 178,35

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en Lieneke

Hemelvaartsdag: "Hemel en aarde raken elkaar"

Vanuit de Brabantse Wal, zijn we deze dag begonnen met "dauwtrappen" door een mooi stukje Steenberg. Tijdens deze wandeling met 19 deelnemers, kregen we verschillende vragen mee ter overdenking, zoals Wat is jouw beeld van De Hemel en heeft deze betekenis voor jou? Zie je onderweg voorbeelden van het thema, dat hemel en aarde elkaar raken? Verder hebben we ook nog even stil gestaan bij enkele markeringspunten en werd het een mooie, inspirerende wandeling.



Een heerlijk ontbijt na een wandeling is altijd welkom. Zo ook op deze morgen na het "dauwtrappen" Corine en Kees Arkenbout, die dit op zich hadden genomen, zorgden voor een goed gevulde tafel met heerlijke dingen. Broodjes, worstenbroodjes, krentenbollen, diverse soorten beleg en zelfs aardbeien. Zo'n 40 gemeenteleden namen deel aan dit ontbijt, inclusief gemeenteleden van andere Brabantse Wal Gemeenten. Dat het als "gezellig" werd ervaren, bleek wel uit een opmerking van een van de gemeenteleden: "Kunnen we dit niet iedere week doen? Ik vind dit zo gezellig". Het is zeker voor herhaling vatbaar.



Na het ontbijt hebben we met elkaar de viering in onze kerk gehouden, met ds. Annet Ravensberg als voorganger en een aantal mensen, die vanuit onze eigen gemeente en Brabantse Wal als lectoren meededen.

We kunnen met elkaar van de Brabantse Wal terugkijken op een zeer waardevolle Hemelvaartsdag.

Lieneke en Fia

Aktie Vakantietas

"Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je hen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie."



Ook dit jaar willen we ons weer in gaan zetten voor Aktie Vakantietas. Vorig jaar hebben we voor een groot aantal kinderen de zomervakantie kunnen opvrolijken met een rugzak, gevuld met allerlei leuke spelletjes en speelgoed voor de vakantietijd. We zijn al met de voorbereidingen gestart en hopen op weer een mooi resultaat.

Lieneke, Marianne, Corine en Fia

Toekomst Brabantse Wal

Het samenwerkingscontract is getekend! We gaan met vier gemeentes verder in om nieuwe wegen in te slaan naar een toekomstgerichte en vitale kerk.

Weer samen ontdekken waar het om gaat in de kerk, waartoe de kerk er is en welke rol de kerk speelt in deze tijd. Ons actief openstellen voor de werkzaamheid van God in deze wereld. We willen vooruitkijken, naar nieuwe vormen van kerk-zijn zoeken, zonder direct de oude vormen op te geven.

We gaan dit met elkaar doen, maar blijven aparte gemeentes met eigen kerkgebouwen.

Dit samenwerkingsproces zal worden ondersteund door een regiopredikant. Momenteel zijn we bezig daarvoor fondsen te werven.

Op deze foto ziet u de voorzitters van de vier Brabantse Wal-gemeentes, die dinsdag 28 mei jl. het samenwerkingscontract hebben getekend. Van links naar rechts: Mevrouw Charlotte Verbraak, voorzitter PG Bergen op Zoom, de heer Dick van Arkel, voorzitter van de PG Woensdrecht, de heer Bernard Klazema, voorzitter van de PG Halsteren/Nieuw-Vossemeer en mevrouw Hannelie Saarloos, voorzitter van de PG Steenbergen.



Graag wil ik me aan jullie voorstellen in deze nieuwsbrief



Mijn naam is Ferry Wesdijk, ben 51 jaar en getrouwd met Evelien.

Wij zijn gezegend met 2 kinderen Lisa (16) en Kayne (13).

Wij wonen in Oud-Beijerland. Naast mijn baan als logistiek manager ben ik nu sinds 1 november werkzaam als teamleider van YfC Brabantse Wal en mag ik deel uitmaken van dit mooie team.

Wat zo mooi aan dit werk is dat God elke dag bij je is en je leidt. Als je bedenkt dat we in november van start zijn gegaan hoog in een kerktorenkamertje in Steenbergen, daar een plan van aanpak hebben geschreven en als je dan kijkt naar wat er tot nu toe al is bereikt, dan kunnen wij daar alleen maar dankbaar voor zijn.

We vinden het belangrijk dat er op de Brabantse Wal goed jongerenwerk plaats gaat vinden, dat YfC van maatschappelijk belang mag zijn hier. Dan jongeren een plek krijgen waar ze zich erkent voelen en dat ze weer wat gaan betekenen in deze lastige samenleving (en dan druk ik mij zachtjes uit.) Ons doel hier in de blokstallen is om er voor alle jongeren te zijn en ons team uit te breiden met nog meer vrijwilligers en vaste krachten zodat we 5 dagen per week voor de jongeren aanwezig kunnen zijn. Ons verlangen is dat ze allemaal Jezus leren kennen.