



## Nieuwsbrief

Beste mensen

Voor u ligt de nieuwsbrief van **Juli**

Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is.

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten. Veel leesplezier!

---

### Kerkdiensten

07 juli	Ds I. Koeman	04 aug	Mevr. B. de Waal
14 juli	Ds Ruitenberg	11 aug	Ds Hummel
21 juli	Ds Bisschop	18 aug	Ds Los
28 juli	Ds G. de Jong	25 aug	Ds A. Ravensberg

### Agenda

Juli- Augustus	Openstelling kerk voor belangstellenden op vrijdagmiddag
25 augustus 2024	Herbevestiging ambtsdragers: Corine Arkenbout Diaken Lieneke den Haan Diaken Tiny Reink Ouderling
29 september 2024	Startzondag
5 oktober 2024	Kerkenraadsdag – Teambuilding

*De diensten zijn te volgen op de site van kerkomroep.nl*  
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946>

---

### Zomer - vakantietijd

Beste mensen

De vakantieperiode breekt aan.

De schoolvakanties zijn in onze regio al begonnen en de jeugd kan gaan genieten van een welverdiende vakantie. Ook voor de niet meer schoolgaande gemeenteleden breekt de tijd van vakantie aan.

Of het nu dicht bij huis is of ver weg, hopelijk vindt iedereen de ontspanning die bij een vakantie hoort.

Ook in de kerk staat alles even op een laag pitje.

Dominee Annet is bijna terug van vakantie en zal deze zomer grotendeels aanwezig zijn, de leden van de kerkenraad gaan nu ook de zomer op een tandje lager dan normaal.

Natuurlijk gaat niet heel de kerkenraad allemaal tegelijkertijd op vakantie, er is altijd wel iemand aanwezig als dat nodig mocht zijn. Ikzelf ben al op vakantie ben geweest en ben daarom bereikbaar op het telefoonnummer en mailadres onderaan dit stukje.

Hoe jullie zomer ook wordt, nat, droog, vrolijk, zorgelijk, ik hoop dat iedereen de tijd vindt om wat tot rust te komen. Op adem te komen. Daar gaat vakantie namelijk over.

(Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacare, wat 'leeg worden' betekend.)

Om vervolgens na de zomervakantie weer met nieuwe energie aan het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen.

Die energie hoeven we niet allemaal uit onszelf te halen. We weten dat het ons ook geschonken wordt. God trekt met ons mee, een nieuw seizoen in.

Fijne zomer (vakantie) allemaal,

Conny Bom – Scriba

Tel. 0167 – 56 47 45

[connybom@autobom.nl](mailto:connybom@autobom.nl)

---

## *Ons is voorgegaan*

Met schrik en ontroering hebben wij het bericht van het overlijden van ons gemeentelid Thijs Abresch ontvangen. Geboren op 9 mei in Oude Tonge en van ons heengegaan op 10 juni 2024 te Steenberg. Zijn afscheid in het crematorium heeft op 17 juni jl. plaatsgevonden.

Thijs was een 'doener' in onze kerk.

Zo bakte hij tijdens de rommelmarkt die jaarlijks werd georganiseerd, zijn bekende saucijzenbroodjes voor de verkoop.

Maar hij was vooral actief bij de groep vrijwilligers in het onderhoud van onze begraafplaats. Dat heeft hij zolang vol gehouden tot het door lichamelijke problemen niet meer mogelijk was en hij zijn intrek nam in Onze Stede.

Maar .... op de woensdagen wist hij de mannen te vinden op de koffietijd, voor een praatje en sigaretje!

In de eredienst van zondag 23 juni jl. is in het Licht van Christus een kaars ter gedachtenis van Thijs ontstoken aan de Paaskaars.

Daarbij klonken de woorden uit Psalm 139:

*'Heer, die mij kent zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga. Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewegen:  
't ligt alles open voor Uw ogen.  
Ja overal, op al mijn wegen,  
en altijd weer komt Gij mij tegen'.*

Wat een troostrijke gedachte om op weg naar Gods Rijk Hem tegen te komen, bij de hand worden genomen door de Levende God.

God zorgt voor ons, Hij maakt alles nieuw, ook het leven van Thijs, zo bidden wij dat Thijs rust en vrede mag hebben voor altijd.

Wij bidden om troost, kracht en Gods nabijheid voor zijn vrouw Henny, de kinderen Dasja en Ric, Pieter en Daniëlla, de kleinkinderen Roel, Jens, Florian, Janica en Sylvia en allen waar Thijs een bijzondere plaats innam.

Wij wensen hen veel sterkte voor nu en de komende tijd.

Hanny van der Zee

---

## *Van de kerkrentmeesters*

Deze week is het orgel in de kerk weer gestemd en is weer helemaal in orde. Laatst kwamen er soms wat vreemde geluiden uit, maar dat had te maken met de vochtige omstandigheden, na de vele regen in de afgelopen tijd. Het orgel wordt iedere twee jaar gestemd en dat is voldoende, zoals de stemmer van Orgelbouwer Verschuren ons vertelde.

Het buitenschilderwerk van de kerk is wegens de vele regen ook uitgesteld naar augustus.

Van N.N. kregen we weer een bijdrage voor het onderhoud van de kerk.  
Daarvoor onze hartelijke dank.

Wij wensen ieder een fijne vakantie toe en een hartelijke groet namens de kerkrentmeesters,

Piet Vogelaar

---

## *Collecteren voor nieuwe gordijnen:*

Na overleg met de Kerkrentmeesters is besloten GEEN collectes meer te houden voor nieuwe gordijnen. De Kerkrentmeesters zullen daar zelf zorg voor dragen.

Namens de diaconie, Lieneke den Haan.

---

## *Gemeente-ochtend*

Op zondagmorgen 23 juni 2024, na de dienst, hebben we de gemeente-ochtend gehouden. Hannelie Saarloos, voorzitter kerkenraad, heeft een toelichting gegeven op de dingen die momenteel belangrijk zijn voor onze gemeente.

Zo kwam naar voren dat er een intentieverklaring is getekend door de Brabantse Wal gemeenten om (als de subsidies hiervoor verstrekt worden) een Regio predikant aan te trekken. Deze zal de samenwerking tussen de gemeenten van de Brabantse Wal naar een hoger niveau tillen.

Ook werd er gesproken over Youth for Christ, welke activiteiten zij ontplooiën voor onze jeugd.

Anton Beurkens heeft de cijfers van de kerkrentmeester inzichtelijk gemaakt voor de gemeenteleden. De aanwezigen vonden het fijn dat er een goede uitleg werd gegeven aan deze, voor vele mensen onbegrijpelijke, balanscijfers.

Fia Traets lichtte de activiteiten en de cijfers toe van de diaconie.

De cijfers worden nu op de website geplaatst.

Na het beantwoorden van een aantal vragen, die door de colleges werden beantwoord, of meegenomen om te overleggen, sloot Hannelie met het volgende af:

### *Kerk*

*Hier is een stoel voor wie moe is.  
Hier is hoop voor wie verdwaald is.  
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.  
Hier is geloof voor wie twijfelt.  
Hier ben je thuis.  
Hier word je verwacht zoals je bent.*

*Want God heeft naar jou gezocht.  
God heeft op jou gewacht.*

*Sta even stil,  
Bewonder de schoonheid van deze kerk.  
Adem het verleden van dit huis,  
Je eigen nieuw begin.  
Sluit je ogen, word even stil.*

*In de stilte hoor je de echo van Gods woord.  
Ga even zitten,  
Hol ook hier jezelf niet voorbij.  
Vouw je handen, open je hart.  
Bid.*

*En als dat niet kan,  
Als je niet geloven kan, omdat je pijn hebt,  
Ga dan toch naar huis met de zegen:  
Vrede en alle Goeds*

Hartelijk dank voor iedereen die hierbij aanwezig was.

Namens de kerkenraad

Conny Bom

---

## Actie Vakantietas 2024

Actie Vakantietas, een prachtig initiatief van Kerk in Actie, waar wij ons als Diaconie ook dit jaar weer graag voor ingezet hebben.

Via sponsoring en 2 collectes in de kerk werd er ruim € 1.200,00 opgehaald. Een prachtig bedrag waar we heel blij mee waren.

Daar de "Vakantietas" bestemd is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar **EN** die verbonden zijn aan de Voedselbank, werd contact opgenomen met de Voedselbank Steenberg. In totaal zijn er 31 kinderen op dit moment verbonden aan de Voedselbank in onze gemeente.

Voor deze 31 kinderen heeft de Diaconie de afgelopen weken veel speelgoed gekocht/ verzameld waarmee de "Vakantietas" gevuld kon worden. Denk aan knutselspullen, springtouwen, stoepkrijt, ballen enz. Ook hebben we er tegoedbonnen van de IJssalon Boon, 't Snoepwinkeltje en het Kruidvat aan toe kunnen voegen.

Op vrijdag, 5 juli werden de tassen afgeleverd bij de Voedselbank Steenberg. Zij zorgen ervoor dat de tassen bij de kinderen terecht komen.

Hartelijk bedankt namens de Diaconie

Fia Traets, Marianne Zuidweg, Corine Arkenbout en Lieneke den Haan.

