



Activiteitenfolder

Protestantse Gemeenten op de Brabantse Wal

Protestantse Gemeente

Bergen op Zoom

Protestantse Gemeente

**Halsteren/
Nieuw-Vossemeer**

Protestantse Gemeente

Steenbergen

Protestantse Gemeente

Woensdrecht



Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

Theologie / filosofie in de Ontmoetingskerk

Dit seizoen is er opnieuw een theologisch/filosofische kring. Het is goed om met een groepje na te denken over geloof, theologie en filosofie. Dit keer lezen we het boek: *"Geen toekomst zonder kleine goedheid"*.

Met als ondertitel: *Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas*. Geschreven door Roger Burggraave. We komen bij elkaar op dinsdagmiddagen van 13.30 tot 15.00 uur in de Ontmoetingskerk op 22 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari, 18 februari, 18 maart en 19 april. Iedereen van de Brabantse Wal is welkom om mee te doen. Ook als u vorig jaar niet hebt meegedaan met deze groep. De kring wordt geleid door ds. Ellen van Sluijs. De bijeenkomsten in december en maart worden geleid door dhr. Arie Haasnoot. Als u mee wilt doen, dan zou het fijn zijn als u zich opgeeft voor 20 oktober a.s. Ejsvansluijs@hetnet.nl.

Groene theologie

In het kader van het jaarthema "van de Ontmoetingskerk: "Duurzaamheid" gaan we aan de slag met het boek: *"Groene theologie"* van Trees van Montfoort. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen en geloven. Eeuwenlang heeft de mens ongebreidel gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Het boek verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de traditie benadrukt de

schrijver dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Deze kring vindt plaats op woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur en staat open voor iedereen op de Brabantse Wal. Bij zes of meer opgaven gaat de kring door. Data: 30 oktober, 11 december, 29 januari, 26 februari en 26 maart. Opgave voor 20 oktober: Ejsvansluijs@hetnet.nl.

Kerk-Op-Schootvieringen

Op de zondagen 10 november; 19 januari en 6 april worden er in de Ontmoetingskerk Kerk-Op-Schootvieringen gehouden. Deze zeer laagdrempelige vieringen zijn geschikt voor kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar. Vanzelfsprekend zijn ook de ouders, oma's, opa's, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes... kortom iedereen die jong is van leeftijd of hart is welkom. Deze diensten met een feestelijk karakter op het niveau van zeer jonge kinderen beginnen om 11.45 uur en eindigen uiterlijk om 12.15 uur. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs. Voorafgaand is er voor de kinderen limonade en wat lekkers en koffie/thee voor de liefhebbers samen met alle mensen, die de 10.00 uurdienst hebben meegemaakt. We hopen op deze manier er ook voor de allerjongsten te zijn. Zij horen er ook bij.

Duurzaam aan tafel in de pastorie

Wist u dat...

- Een vegetarische dominee de pastorie bewoont en dat zij ook vaak veganistisch kookt en eet.
- Veganistisch eten heel duurzaam is en dat af en toe veganistisch eten uw ecologische voetafdruk kleiner maakt.

- Veganistisch eten super lekker kan zijn.
- Die dominee u/jou uitnodigt om een keer veganistisch te komen eten.
- Je ook buiten de 40-dagentijd duurzaam kunt koken en eten.
- De maaltijden bepaald niet sober zullen zijn.
- De dominee een paar keer veganistisch kookt voor gemeenteleden.
- Bij iedere maaltijd maximaal vijf gemeenteleden welkom zijn.
- De maaltijden gehouden worden op woensdag 13 november, woensdag 19 februari en vanaf 17.30 tot 19.30 uur.
- Deze dinertjes gewoon aan tafel in de pastorie plaats vinden.
- U zich/jij je tijdig (een week voor de maaltijd) moet opgeven voor één van deze maaltijden. Vol is vol. *E ejsvansluijs@hetnet.nl*.
- Bij meer aanmeldingen dat er vast nog meer van dit soort etentjes gehouden worden. Immers “vol is vol” past niet in de kerk.
- Er een bedrag van € 5,- p.p. gevraagd wordt voor een bijdrage aan de boodschappen.
- Dat wat er aan geld overblijft bestemd is voor het ZWO-project “RWANDA”.
- Samen eten leidt tot een goed gesprek en verbinding.

Stamtafel actueel

Ook dit jaar is het weer open huis in de pastorie. Op de woensdagen 9 oktober, 13 november, 18 januari 8 februari en 30 maart staat vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur de deur van de pastorie (Bolwerk-Zuid 136) weer open voor een goed gesprek, een actueel onderwerp, gewoon wat gezelligheid of wat er dan ook maar ter tafel komt. Dit is geen vaste groep. Iedere ochtend staat op zichzelf. Welkom.

Ook uit andere plaatsen op de Brabantse Wal. Koffie/thee staan klaar.

Film in de ontmoetingskerk

Dit seizoen zal er in de Ontmoetingskerk op drie vrijdagavonden een film vertoond worden. We hopen de films te laten aansluiten bij het jaarthema “Duurzaamheid”. Voorafgaand aan de film is er een korte inleiding en na afloop kunnen we onder het genot van een drankje en wellicht ook een nootje of een hapje napraten en elkaar ontmoeten. De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de kerk open. Welke film gedraaid wordt kunt u/kun jij lezen in de nieuwsbrieven en de zondagsbrieven. De toegang is gratis. De data zijn nog niet bekend. Houd de kerkelijke media/uitgaven in de gaten. Vanzelfsprekend Brabantse Wal-breed.

Nieuw, nieuw, nieuw: De Bergse Passie

Samen met de parochie hier in Bergen op Zoom zal er een nieuw initiatief plaats hebben. De Bergse Passie. We starten in de Ontmoetingskerk met veel zang, muziek en tekst, waarna we achter het kruis aan door de stad via diverse staties van het lijdensverhaal naar de Sint-Gertrudiskerk gaan, alwaar de laatste staties van het lijdensverhaal aan bod komen. Dit alles willen we organiseren rondom de muziek Jesus Christ Superstar. Naast een plaatselijk harmonie-orkest zullen ook diverse jongerenkoren en muzikanten hun medewerking verlenen. We kijken uit naar dit bijzondere initiatief op vrijdag 4 april (aanvang in de Ontmoetingskerk waarschijnlijk rond 19.30 uur). Houd de kerkelijke berichtgeving in de gaten.

Samen The Passion kijken in de Ontmoetingskerk

Net als vorige jaren willen we ook weer samen kijken in de kerk naar deze editie van The Passion, die op Witte Donderdag (dit seizoen op donderdag 17 april) gehouden wordt. Waarschijnlijk begint de uitzending over het lijden en sterven van Jezus om 20.30 uur. Ook willen we gezamenlijk kijken naar de editie, die waarschijnlijk met Hemelvaart wordt uitgezonden en gaat over het gebeuren tussen Pasen en Pinksteren over de opstanding, de Hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Waarschijnlijk zal deze uitzending plaats vinden op donderdag 29 mei.

Preken (van leken)

Dit seizoen zullen er in de ochtenddienst een paar keer een preek van de "leek" gehouden worden. Op dit moment is nog niet precies bekend wie en wanneer. Wel zal er op zondag 22 september een preek gehouden worden door theoloog dhr. Theo van Riet. Hij zal het hebben over het vrouwelijke aspect binnen het christendom.

Na-de-koffiegesprekken: Back to basics

Af en toe op zondag na de kerkdienst zullen er na-de-koffiegesprekken worden gehouden o.l.v. ds. Ellen van Sluijs. Dit jaar gaan we terug naar de bron. De na-de-koffiegesprekken worden geloofsgesprekken.

Middels vragen als:

- Wat of wie betekent God voor jou?
- Wat is voor jou de kern van het Bijbelse verhaal?

- Jezus Christus: Gods Zoon of een mens waard om na te volgen?

Kortom: Wat geloof jij/wat gelooft u nu eigenlijk?

We zitten week aan week (of minder) met elkaar in de kerk. We zingen, we bidden, we luisteren, maar wat geloven we nu echt? En is geloven echt een werkwoord en kan inhoud van geloven gedurende het leven veranderen? Etc. etc. Kortom: Back to basics.

Iedere keer beginnen we met een heel kort voorstelrondje. Want ook de vraag: "Wie ben je en welke naam draag je?" is belangrijk in een kerkelijke gemeente. Data: 27 oktober, 15 december, 9 februari, 18 mei. Soms kan het voorkomen dat er in het kader van actuele gebeurtenissen in de wereld een extra na-de-koffiegesprek wordt georganiseerd.

Top2000-dienst

Deze zal plaats vinden op zondag 26 januari in de Ontmoetingskerk en is bestemd voor de hele Brabantse Wal. Meer info en aanvangstijd volgen t.z.t. Noteer alvast de datum. En als jij een instrument bespeelt, zingt of lid bent van een koor wat TOP2000-nummers wil zingen, meld je aan. Immers hoe meer zielen, zangers en instrumentalisten... hoe meer vreugd.

Protestantse Gemeente Steenbergen

Lees- en gespreksgroep: 'God is niet te vangen'

We horen veel over mensen die niet langer geloven, en de kerk vaarwel zeggen. We horen veel minder over mensen die wel bleven geloven. En dat is eigenlijk best spannend: Waarom ben je wel blijven geloven? Geloof je nog net zo als hoe je daar vroeger mee werd opgevoed? Waarin ben je veranderd en anders gaan denken? In deze lees- en gespreksgroep lezen we hoofdstukken uit het boekje: "God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof", onder redactie van Jan Offringa en Evert van Baren. In elk hoofdstuk vertelt een kerkganger over zijn of haar geloof en de veranderingen daarin. En de predikant Jan Offringa geeft daar een reactie op. In elk hoofdstuk staat een ander thema centraal.

Wat: In de gespreksgroep lezen we een hoofdstuk uit bovenstaand boek en praten er dan over door. Hoe staan wij hier zelf tegenover? Wat herkennen we, en waar kijken wij anders tegenaan?

Wanneer: Voorlopige data: woensdag 30 oktober, 20 november 8 januari.

Daarna wordt er weer verder gepland.

Tijdstip: Van 19.30 tot 21.30 uur.

Locatie: Kerkenraadskamer Prot. Kerk, Kerkplein 7, Steenbergen.

Begeleiding: Annet Ravensberg.

Opgave: Voor 1 oktober bij ds. Annet Ravensberg, E.aravensberg.steenbergen@gmail.com, M 06 - 3986 2570

Aanschaffen: Het boek 'God is niet te vangen' onder redactie van Jan Offringa, 2014. Is nog verkrijgbaar en kost € 16,90.

Bibliodrama: Stap een Bijbelverhaal binnen!

Een Bijbelverhaal kun je lezen. Je kunt erover nadenken en erover praten. Het kan een heel nieuwe ervaring zijn om een Bijbelverhaal uit te spelen. Om zelf in een rol te stappen, te spelen, en lijfelijk te ontdekken waar dit verhaal jou raakt. Als jou levensverhaal en het Bijbelverhaal elkaar ontmoeten dan gebeurt er iets, en dat geeft nieuwe perspectieven. Zowel op je eigen leven, als op het Bijbelverhaal.

Wat: Bibliodrama wordt professioneel begeleid. Het gaat nadrukkelijk niet om toneelspelen. Stap voor stap wordt je meegenomen in het verhaal, en in je eigen rol. Na het spelen volgt het nagesprek. Ervaring of Bijbelkennis is niet nodig. Iedereen kan meedoen.

Wanneer: Woensdagavond 16 oktober, 13 november, 11 december.

Tijdstip: Van 19.30 - 22.00 uur.

Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert, Piet Snoeijersstraat 2, 4651 TT Steenbergen (Welberg).

Begeleiding: Ds. Annet Ravensberg. Zij is bevoegd begeleider bibliodrama.

Aantal deelnemers: Min. 8, max. 12 personen.

Opgave: Voor maandag 7 oktober 2024 bij ds. Annet Ravensberg, E.aravensberg.steenbergen@gmail.com.

(Wellicht komt er in de loop van het seizoen nog wel wat meer op de agenda maar daarvan zijn nog te veel zaken onzeker om ze nu al in de folder op te nemen. Dus houdt onze website in de gaten!)

ACTIVITEITEN VAN DE



Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer

Film “The Old Oak”

13 september 20.00 uur in de Sint-Martinuskerk: film “The Old Oak”, met nabespreking.

Avond van het gemis

2 november vanaf 19.00 uur in de Sint-Martinuskerk en de kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer: Avond van het gemis.

Lezing “De toekomst van de kerk”

13 november, 20.00 uur in de Sint-Martinuskerk: Ds. Aarnoud van der Deijl houdt een lezing over zijn boek “De toekomst van de kerk”.

Gesprek tussen vier predikanten

19 maart 2025 20.00 uur in de Sint-Martinuskerk: gesprek tussen vier predikanten over predikant/gemeentezijn op de grens van kerk en maatschappij. De predikanten zijn Dirk-Jan Bierenbroodspot (luchtmachtpredikant Vliegbasis Volkel), Jocelyn van Nieuwenhuizen (hoofd geestelijk verzorger Radboud UMC,

Nijmegen), Matthijs de Vries (predikant Hoogeloon - Eersel - Bergeijk) en Hans de Bie (emeritus predikant).

Vesper

14 maart 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk: vesperviering in de Stille Week.

Vesper

15 maart, 19.30 uur in de kerk aan de Voorstraat in Nieuw Vossemeer: Vesperviering in de Stille Week.

Vesper

16 maart, 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk: Vesperviering in de Stille Week.

Open Kerk

Elke eerste zaterdag van de maand in de Sint-Martinuskerk “Open Kerk” van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Iedereen is welkom bij alle activiteiten.

ACTIVITEITEN VAN DE



Protestantse Gemeente Woensdrecht

Vanzelfsprekend zullen er ook het komend seizoen diverse bijeenkomsten en activiteiten zijn in de gemeente Woensdrecht. Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wat de activiteiten in deze gemeente zullen zijn.

Houdt u zeker hun website en Rond de Kerken in de gaten. En vanzelfsprekend zijn ook de activiteiten hier bestemd voor een ieder van de Brabantse Wal.