

**Voorganger Ds. T. Veldhuizen, organist Corneel Droogers**

**Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)**

**Aanvangslied 652: Dominee leest de tekst, daarna speelt Corneel de melodie**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Zing jubilate voor de Heer,<br>hemel en aarde, loof uw Vader,<br>engelen, goden, mens en dier,<br>sterren en stenen, jubilate!   | 2 Zing jubilate, dat is goed,<br>vogels en vissen, licht en water,<br>bloemen en bomen, vlees en bloed,<br>lichaam en ziel, zing jubilate! |
| 3 Zing jubilate voor de Zoon,<br>dat Hij de hemel heeft verlaten,<br>dat Hij de zonden heeft verzoend,<br>Jezus Messias, jubilate! | 4 Zing jubilate voor de Geest,<br>offer de vogel Geest uw adem,<br>dat Hij uw hart met vuur geneest,<br>wees God indachtig, jubilate!      |

**Stilte**

**Bemoediging en groet**

**Als drempelgebed luisteren we naar de CD "Liederen uit Taizé, nr. 7 (God,U bent liefde)**

**Kyriegebed**

**Glorialied 413: 1, Dominee leest de tekst, Corneel speelt de melodie**

- 1 Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

**Gebed voor de opening van het Woord:**

**Aandacht voor de kinderen, zij gaan naar de nevendienst**

**O.T. Lezing Deut. 30: 15-20**

**Dominee leest ps. 73:9 daarna speelt Corneel de melodie**

- 9 Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

**Evangelie: Joh. 15: 1-8**

**Lied 653 Dominee leest de verzen, tussen de verzen speelt Corneel de melodie**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 U kennen, uit en tot U leven,<br>Verborgene die bij ons zijt,<br>zolang ons 't aanzijn is gegeven,<br>de aarde en de aardse tijd, –<br>o Christus, die voor ons begin<br>en einde zijt, der wereld zin! | 5 Gij zijt de wijnstok van het leven,<br>in duizend ranken uitgebreid,<br>het leven, ons in U gegeven,<br>draagt goede vruchten op zijn tijd.<br>Laat ons uw ranken zijn voorgoed,<br>doorstroom ons met uw hartenbloed. | 7 O Christus, ons van God gegeven,<br>Gij tot in alle eeuwigheid<br>de weg, de waarheid en het leven,<br>Gij zijt de zin van alle tijd.<br>Vervul van dit geheimenis<br>uw kerk die in de wereld is. |
|---|--|--|

## **Overdenking**

### **Orgelspel**

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader**

**Slotlied 413:3 Corneel speelt eerst de melodie, daarna leest dominee de tekst, aansluitend de zegen.**

- 3 Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -  
laat ons niet verloren gaan.

## **Collecten**

Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Goed Ontmoet en voor het college van Kerkrentmeesters. Ook in West-Brabant en Zeeland leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Stichting Goed Ontmoet zet zich in voor huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken zij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar Goed Ontmoet verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

Mocht u de dienst niet bijwonen dan vragen wij u om uw bijdrage over te willen maken naar:

*Diaconie*                      *NL51 RABO 0148 8206 11*    *onder vermelding van het collectedoel en datum*  
*Kerkrentmeesters*        *NL73 RABO 0148 8207 00*