



## Nieuwsbrief

Beste mensen

Voor u ligt de nieuwsbrief van **februari**

Met deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in onze gemeente en met de dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is.

Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten.

Veel leesplezier!

---

### Kerkdiensten

02 februari	Ds A. Ravensberg	02 maart	Gerarde de Jong
09 februari	Ds Inkelaar	09 maart	Ds A. Ravensberg
16 februari	Ds L. van Eijk	16 maart	Ds Los
23 februari	Ds Bisschop	23 maart	Ds ten Kate
		30 maart	Ds van Driesten

### Agenda

05 februari	19:30 uur	consistorie Kerk	Lees- en gespreksgroep "God is niet te vangen"
09 maart	12:00 uur	na de koffie	sobere maaltijd
19 maart	14:30 uur	consistorie	gespreksmiddag

*De diensten zijn te volgen op de site van kerkomroep.nl*

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10946>

---

### Opbrengst collectes december 2024

Stichting Mensenkinderen	€ 142,90
Prinses Maxima Centrum	€ 125,70
Wensstichting Oppepper4All	€ 117,95
Het vergeten Kind	€ 106,45
Kinderen in de Knel	€ 347,20
War Child	€ 70,55
Kerkrentmeesters	€ 703,69

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconie: Fia, Corine, Marianne en Lieneke

---

### Van de kerkrentmeesters

Via het verjaardag fonds is er het mooie bedrag van € 1693.20 binnen gekomen. Dit bedrag is dan ook weer een mooie bijdrage voor de nieuwe gordijnen.

Ook kregen wij van iemand een prachtige bijdrage voor de nieuwe gordijnen.

Onze hartelijke dank.

De kerkrentmeesters

---

## *Ambtsdragers*

De kerkenraad heeft u namen gevraagd voor het ambt van ouderling en kerkrentmeester. Zij zijn zeer dankbaar en blij u te kunnen melden dat Peter van Woerden en Bas den Haan ja hebben gezegd tegen het ambt van kerkrentmeester. Tiny Reink heeft aangegeven het ambt van ouderling op zich te willen nemen. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 25 mei a.s.

De kerkenraad is nog wel op zoek naar ouderlingen.

Binnenkort zal er actief worden rondgevraagd om te kijken wie interesse heeft. Zegt u alstublieft niet meteen 'nee' wanneer u gevraagd wordt maar denk er rustig over na, ga in gesprek met iemand van de kerkenraad, lees het stukje van dominee Annet Ravensberg 'samen je schouders eronder zetten'. De kerkenraad heeft namelijk echt versterking nodig om alles te kunnen blijven doen.

Begin mei zullen we u verder informeren en hopelijk kunnen we u dan de namen noemen van onze toekomstige ouderlingen!

Namens de kerkenraad, Conny Bom

---

## *Koffie met gesprek*

In maart willen we starten met een inloop/gespreksmiddag op woensdagmiddag 19 maart 14.30 uur, in de consistorie. De bedoeling is om even kennis te maken, en vervolgens samen een onderwerp bij de kop te pakken. Ik zal een voorzet geven. Het kan gaan over een Bijbeltekst die binnenkort aan de orde komt in een kerkdienst. Het kan gaan over een artikel uit de krant. Een gedicht. Wat roept het op? Hoe denk je erover? Welke vragen komen naar boven? Wat inspireert je? Van het één komen we vast vanzelf op het ander. We hopen op zomaar even leuke gesprekken, natuurlijk onder het genot van een kop koffie, of thee. Schuif gewoon een keer aan....

Ds. Annet Ravensberg

---

## *Kerkdiensten in Onze Stede*

Elke tweede en vierde woensdag in de maand zijn er in Onze Stede oecumenische vieringen, om 18.30 uur in het restaurant. Pastoor Hans de Kort en Jan Gelten uit de Rooms- Katholieke parochie, en Willem Vermeulen als consulent vanuit Dinteloord en ikzelf vanuit de Protestantse Gemeente Steenberg, zullen daaraan meewerken als voorgangers. Een groep vrijwilligers staat klaar. We hopen zo voor de inwoners van Onze Stede, en wellicht ook mensen van buiten het huis zinvolle vieringen te houden.

Ds. Annet Ravensberg

---

## *Engelenpost*

Er vlogen weer heel wat engelen over onze gemeente de afgelopen adventsperiode.

Engelen zijn bijzondere mensen die er even voor een ander willen zijn. Soms komen ze onverwacht, soms heb je er lang om gebeden en soms worden ze naar je gestuurd vanuit bijvoorbeeld de kerk. Maar altijd zijn ze er voor iedereen die wat extra licht, troost en aandacht kan gebruiken. Op heel veel adressen bezorgden zij prachtige kaarten met een mooie tekst of gedicht. Het was geweldig dat er zoveel engelen meededen en wat mooi dat er mensen lieten weten hoe blij ze ermee waren.

Het lijkt een klein gebaar maar wordt vaak zo enorm gewaardeerd.

We willen jullie dan ook bedanken voor jullie inzet om wat licht te brengen in deze donkere tijd.

Nogmaals heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet

Lieneke den Haan.

---

## *“Samen je schouders eronder zetten”*

Op onze laatste kerkenraadsvergadering hebben we als opening een rondje gedaan: “Waarom zit je hier, als ‘ambtsdrager’? Hoe ben je hier gekomen?”. En: “Wat valt je zwaar, of valt je tegen?” En: “Wat is leuk, de moeite waard, wat heb je geleerd?”

Het was een onverwacht leuk rondje. Niemand had zomaar zelf bedacht: “Dat ga ik doen”. En er was ook niemand die een stem uit de hemel had gehoord. Iedereen was gevraagd. En over die vraag hebben mensen nagedacht. En onze kerkenraadsleden hebben daar ja op gezegd.

Niet persé omdat zij dachten: daar ben ik uitermate geschikt voor. Maar gaandeweg is gebleken dat je een bijdrage kunt leveren aan het geheel van de gemeente. Je krijgt een kijkje in de keuken van de kerk. Hoe werk je binnen kerkelijke regels en structuren? Soms gaat dat heel traag. En het is anders dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Maar het doet je wel nadenken. Waarom gaat het zo? Er gaat een wereld voor je open.

Diaconale acties op poten zetten. Meer leren over het onderhoud van een kerkgebouw en wat daar allemaal bij komt kijken: een orgel dat onderhouden wordt, regels voor monumenten, etc. En dan: het contact met mensen. Het vertrouwen dat je krijgt. Levensverhalen die worden gedeeld. Je gaat je nog meer verbonden voelen met elkaar.

Ogen gingen schitteren tijdens het vertellen. Het kan leuk zijn om in de kerk mee te doen. Om niet alleen als consument aan te horen, maar om op zijn tijd ook zelf actief mee te doen. Een steentje bij te dragen. En iedereen heeft eigen gaven, en kan zo iets wat bij hem of haar past bijdragen.

Zijn er dan geen nadelen? Natuurlijk wel. Werken met mensen is soms een hele klus. Zoveel hoofden, zoveel gedachten. En ja, er lijken steeds meer taken bij te komen. Dus moeten we samen goed kijken wat wel kan, en waar een grens ligt.

Ambtsdrager zijn. Sommigen klinkt dat loodzwaar in de oren. Is dat eigenlijk nodig? Een kerkenraad vraagt mensen om mee te doen. Namens de gemeente. Om mee te doen om Gods kerk gestalte te geven hier in ons midden.

Onlangs heeft u als gemeenteleden twee keer de gelegenheid gehad om namen te noemen van mensen die u geschikt acht om ons als kerkenraad te ondersteunen. Dank daarvoor. Hier merk je aan, dat we als gemeente met elkaar een taak hebben.

Als kerkenraad hebben wij deze namen meegenomen in onze beraadslaging. Binnenkort starten we weer een ronde om mensen zelf te vragen om ons te versterken.

Als u de vraag krijgt, wilt u dat dan serieus overwegen?

Tot slot een paar Bijbelse voorbeelden. Zoals u merkt raken ook Bijbelse personages niet meteen enthousiast:

Jona 1: 1,2 De Heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen.’ En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer.

Of wat dacht u van die vissers, die zomaar plotsklaps vissers van mensen werden (Mattheus 4: 18-22). Hadden zij daar wel voor geleerd? Hadden zij daar wel tijd voor?

En dan is er Samuël die al vroeg geroepen wordt, maar niet weet wat hem overkomt, en hoe hij moet antwoorden. Het is de oude Eli die hem op het goede spoor brengt (1 Samuël 3).

Wat dacht u van Mozes, die niet staat te springen. Hij stottert immers....  
Of Abraham, die alles achter zich laat.

Met elkaar handen en voeten geven aan het werk in de gemeente. Het is verrijkend. Weet je welkom.

Ds. Annet Ravensberg

---

### *Actie Voedselbank*



Vanuit Kerk in Actie werd er weer een beroep gedaan op de diaconieën van de kerken met de campagne "Samen tegen armoede".

Van 5 tot 12 januari 2025 organiseerde de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.

Zoals vorig jaar, besloten we ook, om weer aan deze actie mee te doen en hebben onze gemeenteleden gevraagd om voedsel (o.a. volkoren rijst, zonnebloemolie, vis in blik, pasta, soep, koffie of thee, havermout, melk, jam, hagelslag) mee te brengen.

In deze twee weken hebben we met elkaar weer heel veel voedsel ingezameld en dezen afgelopen vrijdag naar de plaatselijke voedselbank gebracht.

De diaconie kijkt dankbaar terug op deze weer zeer geslaagde actie en wil, ook namens de mensen van de Voedselbank, iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.

Marianne, Corine, Lieneke en Fia

---

### *Kerstviering Arcadia*

Woensdag 18 december hebben de ouderen van onze gemeente weer genoten van een sfeervolle, gezellige en warme kerstviering bij Landgoed Arcadia.

Na de kerstviering door ds Annet en een heerlijke lunch zijn we allemaal voldaan huiswaarts gekeerd

Namens de ouderen, voorganger en bezoeker/vrijwilligers hartelijk dank.

Hanneke en Marianne



### *Huispaaskaars*

De huispaaskaarsen voor 2025 zijn weer te bestellen. Via de volgende link kunt u, als u hiervoor belangstelling heeft, een bestelling doen.

<https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html>

---

## *Uitnodiging Kerk- op- Schootdienst*

Meerdere keren per jaar is er een Kerk op Schootviering in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Kinderen van 0-5, al dan niet betrokken bij de Ontmoetingskerk, zijn van harte welkom om met iedereen die mee wil doen, jong en oud, mee te vieren!

Een Kerk -op -Schootviering is een laagdrempelige viering gericht op de allerjongsten.

In een Kerk- op- Schootdienst wordt een bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een "belevingselement". We streven er bij Kerk op Schoot naar om meerdere zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen vinden plaats in de kerk, zodat de kinderen bekend raken met een kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer en dominee Ellen. Annemiek speelt op de blokfluit en de kinderen mogen natuurlijk ook instrumentjes meenemen.

Vooraf drinken we altijd wat met elkaar, zodat ook de bezoekers en de aanwezigen van de 10 uurdienst elkaar kunnen ontmoeten.

**De komende viering is op zondag 9 februari om 11.45 uur in de Ontmoetingskerk  
Thema: Nieuw leven**

**Kom jij ook? En neem je vriendjes en vriendinnetjes mee.**

Voor meer info: Dominee Ellen van Sluijs  
[ejsvansluijs@hetnet.nl](mailto:ejsvansluijs@hetnet.nl) of 0164785608 / 0658752480

Nog wat extra info hierover:

### **KERK-OP-SCHOOTVIERING**

Op zondag 9 februari a.s. zal er weer een Kerk op Schootviering in de Ontmoetingskerk worden georganiseerd. Deze vieringen zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Speciaal voor de allerkleinsten dus. Natuurlijk mogen ook de ouders, grootouders, broers en zussen en andere belangstellenden meekomen. Het begint om 11.45 uur en duurt ongeveer tot 12.15 uur. Dit omdat de spanningsboog van de allerkleinsten niet al te groot is. Deze zondag gaat het over NIEUW LEVEN. De kinderen mogen iets meenemen wat met dit thema te maken heeft. B.v. een knuffellammetje, een eitje (van chocola of hard gekookt of echt uit de natuur), een mooie bloem uit de tuin etc. etc. In deze peuter- en kleuterviering wordt er over het nieuwe leven verteld.. Samen gaan we zingen; wat kletsen over het thema; ik lees een stukje uit de startbijbel, we spreken een gebedje uit en we maken ook muziek. Dus de kinderen mogen ook een instrumentje (trommeltje, triangel etc. ) meenemen. De hele dienst is op het niveau van de allerkleinsten, maar iedereen mag meedoen. We hopen dat U/jij ook komt samen met je (klein) kinderen. Immers een feestje is altijd leuk. Iedereen is welkom vanaf 11.15 uur. De gemeente drinkt dan koffie. Die staat voor U ook klaar en voor de kinderen is er limonade en wat lekkers. Er zijn twee dominees. Dominee Beer en dominee Ellen gaan samen voor. Annemiek Vogels speelt op de blokfluit. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Ellen van Sluijs [ejsvansluijs@hetnet.nl](mailto:ejsvansluijs@hetnet.nl) of via de app 0658752480 Een vrolijke dienst, waarvan we natuurlijk hopen dat deze bruisen zal van nieuw leven en nieuw elan. Daarom: We hopen jong en oud te mogen begroeten bij deze viering.

---

## Veertigdagenkalender 2025



Het thema deze veertigdagentijd is "Als nieuw".  
Het is een uitnodiging om ons in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen te bezinnen op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.

Ook dit jaar is het mogelijk om dagelijks een overdenking te ontvangen via de mail, hier vind je elke dag actuele inspiratie die aansluit bij de 40 dagen.

Via onderstaande link:

<https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/online-veertigdagentijdkalender/>

Achterin de kerk zullen ook een aantal papieren versies liggen.

Namens de Diaconie: Lieneke, Fia, Corine, Marianne

---